



Een zelig kerstfeest & een vreugdevol 2019

Nu en dan met Kerstmis

Nu en dan een vreemdeling
met een wereldwijde blik, met wijsheid uit andere culturen.

Nu en dan een ster
houvast in tijden van verwarring,
licht in de donkere tunnel.

Nu en dan een stal:
om te schuilen tegen tegenwind, tegen verkilling.

Nu en dan wat stro of hooi:
om uit te rusten, om te herstellen.

Nu en dan een kind:
om onze kwetsbaarheid niet te vergeten,
om onze dankbaarheid niet te verliezen.

Nu en dan zoals Maria en Jozef:
zorg om de ander, trouwe zorg,
zorg tot in de moeilijkste momenten.

Nu en dan
het geschenk van goede collegialiteit en vriendschap
en de zaligheid van het feest, van het brood
en de wijn op onze tafel.

Zo wordt onze inzet herboren,
zo blijft het komende jaar
altijd weer nieuw.

tekst: Jean-Paul Vermassen

KoHa

onderwijs, onze passie

KATHOLIEK ONDERWIJS HAMME